

INHOUD	blz.		blz.
Gedicht	1	Diaconie en zending	12
Van de redactie	2	Middagdienst zondag 29/3	14
Om te beginnen	2	Overeenkomsten	15
Uit de gemeente	4	Kindernevendienst	16
Uit de kerkenraad	8	Bijbel leesrooster NBG	18
College van Kerkrentmeesters	9	Diensten Ontmoetingskerk	19
Onderhoud Ontmoetingskerk	11	Diensten Adventkapel	20

*_**

KOM MAAR BIJ MIJ MET AL JE VRAGEN

Kom maar bij Mij met al je vragen.
Kom maar bij Mij in vreugde en leed.
Ik zal je lasten helpen dragen.
Ik laat merken dat ‘k je niet vergeet.

Kom maar bij Mij je zult het merken.
Kom maar bij Mij je bent geliefd’
en Mijn genade zal je sterken
Ik gun je graag wat je belieft.

Kom maar bij Mij om eens te wonen
bepelingen bezit Ik niet.
Ik zal je eens de woning tonen
die Ik vanuit Mijn liefde bied.

Kom zie rondom de wonderwerken
Ik toon je Mijn bewogenheid.
Met liefd' blijf Ik je dagelijks sterken
en met Mijn trouw je toegewijd.

Justus A. van Tricht

*_**

VAN DE REDACTIE

In deze maart-editie van BIJEEN treft u veel info aan van de diverse activiteiten die er deze maand gepland staan.

Op vrijdag 13 maart NLDoet, vanaf woensdag 11 maart Bijbel lezen in de veertigdagentijd, vanaf zondag 15 maart beginnen de Vespers weer in de Kapel, op zaterdag 21 maart de laatste filmavond van dit seizoen in de OK en last but not least op zondag 29 maart de laatste middagdienst van dit seizoen. In deze uitgave kunt u er alles over lezen.

Verder ook een uitnodiging van de cantorij om eens mee te komen zingen op hun vaste oefenavond (maandag); wellicht bevalt het zo goed dat u lid wilt worden.

INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het volgende nummer van BIJEEN (april 2020) kan ingeleverd worden t/m dinsdag 24 maart 2020 op het volgende adres: Egelskop 12 / aglbürger@ziggo.nl.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

OM TE BEGINNEN



Wanneer jullie vasten...
Mattheus 6 vers 16 (tot en met 18)

Ik kan niet begrijpen dat mensen soms alleen maar aan zichzelf kunnen denken. Dat ze totaal geen compassie hebben voor de wereld om zich heen -zeker als die wereld anders is dan hun eigen wereld.

...

We hebben in de maand februari in de kerk iedere week uit de bergrede gelezen. De bergrede, waarin Jezus zijn toehoorders -en uiteindelijk zijn wij dat- aanspoort om handen en voeten te geven aan geloven. Wie zegt te geloven, hoort daar op de een of andere manier naar te handelen.

Jezus vertelt in de bergrede op een gegeven moment over vasten. Dat is wel heel toepasselijk om juist nu iets over vasten te horen. De veertigdagentijd kun je (van oudsher) ook de vastentijd noemen. En steeds meer mensen *vasten* ook in deze tijd.

Wanneer jullie vasten... In de bijbelse tijd was het duidelijk wat vasten was: niet eten, niet drinken -in ieder geval: minder eten, minder drinken. In onze tijd kun je dat er nog steeds onder verstaan.

Maar we vullen het ook anders in. Bijvoorbeeld: een tijd lang minder computeren, een tijd lang minder winkelen, een tijd lang minder TV kijken, een tijd lang minder vlees eten, een tijd lang minder luxe leven.

...

Ook Jezus vast. Hij is -direct na zijn doop in de Jordaan- 40 dagen in de woestijn. En al die tijd eet hij niet. Ik heb ergens gelezen, dat je dat net kunt uithouden. Het is op het randje. Na 40 dagen ben je heel erg verzwakt. Dat doet dit vasten met Jezus. Dat hij fysiek niet op z'n best is.

En hoe zit dat met zijn mentale weerbaarheid na die 40 dagen? Daar probeert de duivel -de *diabolos* gebruik van te maken. *Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen... Ik geef u de macht over alles, als u in aanbidding voor mij neervalt... Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven dat de engelen over u waken...*

Het is voor Jezus -na die veertig dagen -in zijn conditie- misschien wel heel aantrekkelijk om aan jezelf te denken -om voor jezelf te kiezen -om *ja* te zeggen. Maar Jezus doet dat niet -hij denkt niet aan zichzelf -hij kiest niet voor zichzelf -hij zegt geen *ja*.

...

Daarbij vergeleken is wat Jezus in de bergrede over vasten zegt een peulenschilletje. Het enige wat hij vraagt is dat je je er niet op laat voorstaan. *Als je vast, doe dat dan niet schijnheilig* -als je vast, doe dat dan niet om respect van anderen te verkrijgen.

Zou je dat ook op de een of andere manier verdere invulling kunnen geven? Soms vertellen mensen waarom ze veertig dagen vasten - waarom ze een tijdlang minder computeren -minder winkelen - minder TV kijken -minder vlees eten -minder luxe leven. Dat doen ze dan om tijd over te houden voor anderen. *De tijd* die ze overhouden, besteden ze aan andere mensen. Je kunt bijvoorbeeld vragen aan iemand hoe het met hem gaat, je kunt bij iemand op bezoek gaan, je kunt iemand ergens mee helpen. En *het geld*, dat ze overhouden, besteden ze ook aan andere mensen. Je kunt het bijvoorbeeld geven aan mensen, die weinig geld te besteden hebben.

Niet om er zelf beter van te worden -niet om zelf allemaal complimentjes te krijgen. Wie op die manier vast, schaart zich in ieder geval in de traditie van Jezus.

ds. René Alkema

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

UIT DE GEMEENTE



WE EN WEE

IN MEMORIAM

Op maandag 17 februari is op 91-jarige leeftijd overleden mevr. *Sjutke leuwkje Noteboom – de Vries*. Ze woonde lange tijd op de Dennenlaan 9 in Hollandsche Rading, maar de laatste maanden woonde ze in *de Schutsmantel* in Bilthoven.

In de Kapel hangt op het prikbord nog steeds een krantenberichtje van jaren terug. Het is een interview met Sjut Noteboom en Gerda Veenstra over *samen eten* in Hollandsche Rading -een initiatief vanuit de Kapel. Het typeert haar misschien wel. Ze was een actieve vrouw. En ze voelde zich als domineesdochter verbonden met de kerk.

Een aantal jaren geleden overleed haar man Hans. In de tijd daarna sprak ik met enige regelmaat met haar. Vaak waren het serieuze gesprekken over het leven en over de dood. Wat ze belangrijk vond

in het leven. Wat ze zich voorstelde bij de dood. Het doet me denken aan de tekst van Paulus: *Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer we sterven, sterven we voor de Heer.*

BIJ DE DIENSTEN IN MAART

Op 1 maart begint de veertigdagentijd. We zijn 6 zondagen op weg naar Pasen. Elders staat er bij het bericht van de kindernevendienst iets over de invulling van de morgendiensten in deze periode.

Op 15 maart vieren we Avondmaal. In de Kapel zingt de cantorij samen met de gemeente een prachtige en gezongen avondmaalsliturgie (van Sytze de Vries).

Op 29 maart is er een oecumenische viering in de Ontmoetingskerk. De kapel is die zondag gesloten.

ZING EENS MEE MET DE CANTORIJ

We zijn blij dat Ellis Dijkstra de cantorij wil blijven (bege)leiden. Ze schrijft desgevraagd: *Wat hadden we afgelopen kerstnacht een groot koor! Heb je er ook zo van genoten? Zou je dat zelf ook wel eens willen meemaken? Van harte welkom op (iedere) maandagavond van 18.45 tot 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Kom gerust een keer horen en zien hoe een repetitie er aan toe gaat. Zingen is bovendien heel gezond, gezellig, je doet iets echt samen, en levert een concrete bijdrage aan de kerkdienst. Alleen maar voordelen dus! Waar wacht je nog op? Kom langs (of meld je even aan bij Henny de Korte, dan zorgen we dat er genoeg muziek is).*

VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

De korte vespervieringen zijn een mooie en ingetogen manier om de zondag af te sluiten. Als het begint te schemeren en de avond valt, nemen we nog even een moment de tijd om uit de Bijbel te lezen, een lied te zingen, of naar de stilte te luisteren. De opstelling in een kring rond de paaskaars en de pianomuziek dragen zeker bij aan het bijzondere karakter van een vesper. U bent van harte uitgenodigd om eerst een half uur mee te vieren en daarna eventueel nog even een kopje koffie te blijven drinken.

De vespers zijn dit jaar op 15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april, telkens vanaf 19.00 uur.

MUZIEK OP VERZOEK

We willen *iedereen* gelegenheid geven om op de laatste zondag van de maand in de Ontmoetingskerk een lied via een clip (youtube, etc.) aan te dragen, dat dan tijdens de collecte wordt getoond. Dat kan een geestelijk lied zijn -dat kan klassieke muziek zijn -dat kan hedendaagse muziek zijn. Enige voorwaarde is dat het niet te lang duurt (laten we zeggen: ca. 3 minuten) Heeft u -heb jij een lied dat u -dat jou aanspreekt? Wil je het een keer in de zondagse dienst laten zien/horen? Mail dan een lied -graag met het internetadres -en motivatie naar renealkema@xs4all.nl en we proberen zo snel mogelijk (jo)uw aanvraag te honoreren.

ONTMOETINGSDIENST

Op vrijdag 6 maart om 19.30 uur vindt er weer een ontmoetingsdienst plaats in de zaal van *Dijckstate*. Bij een ontmoetingsdienst is er eerst een (korte) viering –de ontmoeting met God. Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken en met elkaar te praten –de ontmoeting met elkaar. Kerkelijk werker Jan Grootendorst is deze keer de voorganger. Hetty van de Kolk speelt piano. Wie weet tot vrijdag 6 maart en anders wellicht tot vrijdag 3 april.

NL DOET OP VRIJDAG 13 MAART

We doen dit jaar als kerk weer mee met NLdoet. Op vrijdag 13 maart van 10.00 tot 16.00 uur zijn we weer welkom op de zorgboerderij *Nieuw Toutenburg* van Wouter en Marjolein van Oostrum. Op de site van NLdoet staat dat *we dit jaar onderhoud gaan verrichten aan verschillende dierenweides (palen en hekwerk en schilderen). Ook wordt er een mooi begin gemaakt met het werk in de groentetuin. Dit jaar besteden we vooral ook aandacht aan de wilde bloemenstrook en bouwen we verder aan het insectenhotel dat daar geplaatst wordt.* Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij ds. René Alkema.

FILM OP ZATERDAG 21 MAART

Op onze laatste filmavond van het seizoen willen we naar de film *darkest hour* (uit 2017) van regisseur Joe Wright kijken. *Darkest hour*

is een biografische film over Winston Churchill (gespeeld door Gary Oldman). *Darkest hour* is een film over een korte periode in de tweede wereldoorlog. Het is mei 1940. Nederland, België en ook Frankrijk worden opgerold in de Blitzkrieg. Premier Chamberlain gokt voor zijn *eigen* Engeland op een verzoeningsgezinde Hitler. Dat kost hem zijn baan als *Prime Minister*. Nu is het aan z'n opvolger Winston Churchill: wel of geen vredesbesprekingen met de nazi's? Zijn eigen partij heeft aanvankelijk weinig trek in een oorlog.

Churchill moet al zijn *welsprekendheid* uit de kast halen om Nazi-Duitsland wel de oorlog te verklaren.

De film is vooral boeiend door de vlijmscherpe dialogen (met onder andere koning George VI) waarin Churchill zijn medestanders moet zien te overtuigen van zijn visie. Bovendien maakt het uitstekende acteerwerk van de diverse acteurs *darkest hour* tot een meeslepende film. En voortdurend is er het besef dat de Britten op een haar na hadden onderhandeld met Nazi-Duitsland.

Iedereen is welkom. De zaal is om 19.30 uur open. Er staat dan koffie klaar. Na de film is er nog gelegenheid om wat te blijven drinken. De kosten zijn € 2,50 per persoon (voornamelijk om de filmlicentie en de energiekosten te betalen).

BIJBELLEZEN IN DE 40-DAGENTIJD

Samen met (o.a) de RK-parochie gaan we in de veertigdagentijd weer vier weken lang enkele passages uit de Bijbel lezen en er met elkaar van gedachten over wisselen. Hieronder volgt de informatie en de uitnodiging:

"Beste mensen,

Het nieuwe jaar is al weer een maand oud. Tijd dus om de planning bekend te maken voor de avonden in de vastentijd. Pasen valt dit jaar op 12 april, we stellen daarom voor om weer op de donderdagavonden van 20.00-22.00 uur onze bijeenkomsten te houden. De eerste op 12 maart, dan 19 maart, 26 maart en 2 april. We willen deze keer speciaal aandacht besteden aan de profeten. De eerste avond is een algemene inleiding in de profeten: wie zijn er nu profeet, welke profeten kennen we, wat hebben ze ons te zeggen. Gerard Loman zal deze eerste avond inleiden. De tweede avond gaat René Grotenhuis met ons verder kijken naar de profeet Amos, op 26 maart geeft Eduard Verhoef een inleiding in Jeremia en

op 2 april besluit René Alkema de reeks met de profeet Micha. We zullen zorgen voor een boekje met teksten om te lezen. De kosten zullen, evenals de vorige keer, beperkt zijn. De avonden zijn in de Mantel. Zou ieder die mee wil doen, zich bij Gerard Loman (gerard.loman@wxs.nl) of via ds. René Alkema willen opgeven?"

BEREIKBAARHEID PREDIKANT

Via mijn e-mailadres: renealkema@xs4all.nl of via mijn mobiel: 0612510037 (inclusief voicemail en whatsapp). Vaak ben ik op dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur in de kerk – welkom!

Vriendelijke groet, ds. René Alkema

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

UIT DE KERKENRAAD



Op 3 februari heeft de kerkenraad vergaderd.

Beleidsplan: De puntjes op de i

Alle onderwerpen die in het beleidsplan genoemd worden, zijn de afgelopen maanden in vergaderingen van de kerkenraad besproken. Het is nu tijd om de puntjes op de i te zetten en de uiteindelijke tekst te produceren. Daarvoor gaan de kerkenraadsleden nog een keer door de volledige tekst heen.

In de maart-vergadering zal de kerkenraad dan de definitieve tekst vaststellen van "Het Beleidsplan 2020-2024". En die titel geeft al gelijk aan dat zo'n tekst nooit het einde is ... De komende vijf jaar gaan we er mee aan de slag en leren op welke onderwerpen we gaandeweg van inzicht veranderen.

Maar het is goed een vast punt te hebben om van te vertrekken.

Werk aan gebouwen en inrichting

Dit was een belangrijke reden om het bovengenoemde beleidsplan te schrijven. Maar ook nu gebleken is dat ingrijpende vernieuwingen *op dit moment* niet opportuun zijn, blijft de noodzaak om onderhoud te plegen.

In de kerkenraad is gesproken over een aanpak van onderhoud en vervanging die op draagvlak in de gemeente kan rekenen. Binnenkort vindt u in Zondagsbrief en BIJEEN hoe wij denken dit vorm te geven.

Evaluaties

Op zondag 26 januari vond de doopdienst plaats van Yamiella Echabbi – wat een fijne dienst was dat ! Anders dan bijna ieder van ons, kon zij de dienst bewust meemaken - en zelf zeggen waarom zij gedoopt wilde worden. Met veel kinderen erbij werd het een echte feestdienst.

De kerkenraad vergadert weer op maandag 2 maart.

Namens de kerkenraad,
Toon Moene (toon@moene.org).

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

VERANTWOORDING COLLECTEN EN ONTVANGEN BEDRAGEN

Collecte t.b.v. kerk - januari € 470,13

COLLECTEBONNEN TIJDENS DE DIENSTEN

U kunt natuurlijk gewoon een bijdrage in de collectezak doen. Om echter gebruik te maken van de fiscale aftrek mogelijkheid zijn er collectebonnen in het leven geroepen. Deze bonnen kunt u bij het CvK bestellen. Na betaling worden de bonnen bij u thuisgebracht. Wanneer mogelijk voor de eerst volgende zondag.

Hoe komt u aan collectebonnen? Heel simpel. Maak € 20,00 (of veelvoud) over op NL77 INGB 0000 242 880 t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading o.v.v. uw adres.

HET WAS TIJD VOOR ACTIE KERKBALANS 2020

Onze vrijwilligers die de BIJEEN bij u rondbrengen zijn ook in touw geweest om de Actie Kerkbalans rond te brengen én weer op te

halen. Vanuit het College wil ik iedereen die daar een bijdrage aan geleverd heeft *hartelijk danken*. Zonder jullie is deze actie niet mogelijk.

We kunnen mededelen dat de response zeer goed was. Van de 300 adressen die zijn aangedaan, zijn er 15 enveloppen om welke reden dan ook niet retour ontvangen. Dat valt reuze mee. Het toegezegde bedrag staat op dit moment op € 76.350,00.

We danken u hartelijk voor uw toezegging voor 2020 om het werk binnen onze gemeente voort te zetten.

In de maand januari is daarvan € 11.350,00 al ontvangen. Met de bedragen die in 2019 al ontvangen zijn vóór het jaar 2020 staat de teller op € 15.930,00.

Zoals u weet incasseert de kerk niet. U dient dus zelf het bedrag aan ons over te maken.

OOK DE BELASTINGDIENST HELPT EEN HANDJE MEE

In de flyer die bij de Actie Kerkbalans was toegevoegd is er wederom geattendeerd op een periodieke gift via een overeenkomst. Want u/je kunt uw/jouw gift aftrekken voor de belastingaangifte? Geef dan als periodieke gift. Zo kun je meer geven zonder dat het je meer kost. Een periodieke gift moet je schriftelijk vastleggen voor minimaal vijf jaar achtereen. Wist u dat u de collectebonnen hierin ook kunt meenemen? Ook de kerk moet het formulier ondertekenen. Geïnteresseerd? Neem contact op via cvk@pknmaartensdijk.nl. Wij helpen je/ u graag.

Let wel: voor zowel uw gift aan de kerk als aan de zending moet een aparte overeenkomst opgemaakt worden.

AFWIKKELING JAARWERK

De maand februari en maart staan in het teken van het opmaken van de jaarrekening. Het eerste concept zal in de vergadering van het College van Kerkrentmeesters in maart besproken worden, zodat een eerste concept in de kerkenraadsvergadering van april beoordeeld kan worden. In de tussentijd kan de kascommissie aan de slag en zal er een voorlopige jaarrekening in de BIJEEN gepubliceerd worden.

In de kerkenraadsvergadering van mei kan de jaarrekening dan definitief vastgesteld worden, zodat deze voor 15 mei via FRIS aan

de PKN/RCBB aangeboden kan worden.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Barbara van Barneveld

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ONDERHOUD ONTMOETINGSKERK

In de komende tijd zal er verder gewerkt worden aan het onderhoud van de Ontmoetingskerk. Naast de klusgroep die werkt aan kleine onderhoudswerkzaamheden zijn er ook enkele ingrijpender zaken nodig. We willen u daar graag van op de hoogte houden. Ook de kerkenraad vindt het belangrijk dat u als gemeentelid hierbij betrokken wordt.

Als eerste willen we de lampen in de kerk gaan vervangen. De oude lampen zijn aan vervanging toe omdat het binnenwerk bros is geworden door het jarenlange gebruik. Bovendien maken moderne lampen gebruik van LED techniek en verbruiken dus minder stroom dan de huidige lampen. Voor het vervangen van de lampen kun je niet zomaar bij een bouwmarkt of een standaard elektronikawinkel terecht. Lampen voor grote hoge gebouwen zijn speciale lampen die worden geleverd door gespecialiseerde bedrijven. We hebben bij enkele van deze bedrijven geïnformeerd wat zij ons kunnen bieden, en hebben inmiddels een aardig beeld van wat voor lampen in onze kerk zouden passen, en wat de kosten hiervoor zijn. Binnenkort willen we aan de kerkenraad een voorstel doen tot vervanging van de lampen. Na goedkeuring door de kerkenraad kunnen we dan opdracht geven aan een bedrijf om de lampen te vervangen. We verwachten dan ook dat binnen nu en een half jaar de lampen vervangen zullen zijn.

Na de lampen is het volgende wat we willen vervangen de vloerbedekking in de Ontmoetingsruimte. Deze is erg gebutst en gedeukt. Het streven is om komende zomer, in de rustige periode voor verhuur, deze vloerbedekking te vervangen.

(persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.

COLLECTEDOELEN

- zondag 1 maart - Kerk in Actie/40 dagentijdcollecte Zending. *De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten*. In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.

- zondag 8 maart - PKN/Missionair werk. Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

- zondag 15 maart - Kerk in Actie/ 40 dagentijd Noodhulp. *Onze kerk in actie voor veiligheid en vrede in Zuid-Soedan*. Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich samen met Kerk in Actie in om hulp te bieden aan mensen in die in gevaar zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld, zoals in Zuid-Soedan.

Zondag 22 maart – Diaconie

Zondag 29 maart – Oecumenische dienst. Geen collecte

Werkgroep Diaconie en Zending,
Namens hen, Agnita Dijkstra

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

GROTE SCHOONMAAK EN ONDERHOUD TUIN ONTMOETINGSKERK



Op zaterdag 4 april wordt er weer een grote schoonmaak in de kerk gehouden en zal de tuin grondig aangepakt worden.

Om 09.00 uur staat als vanouds de koffie klaar, met iets lekkers, en daarna gaan we aan de slag.

Heeft u tijd en zin om mee te helpen? Heel graag, al is het maar een uurtje. U bent van harte welkom! We willen tenslotte allemaal een schoongebouw en een mooie tuin.



Bedankt alvast voor uw inzet en hopelijk tot ziens op zaterdag 4 april!

Met vriendelijke groet,
Janny Kok en Eveline de Rooij

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

MIDDAGDIENST (SING IN) ZONDAG 29 MAART

In de laatste middagdienst van het seizoen op zondag 29 maart willen wij het seizoen feestelijk afsluiten met een Sing In. Dit betekent dat er meer gezongen wordt dan normaal om God te aanbidden.

We worden muzikaal begeleid door de band HOME. Verder zullen enkele mensen vanuit onze gemeente een bijdrage leveren aan de dienst door een stukje voor te lezen. Wij hebben er veel zin in en we hopen op een mooie opkomst!

Om 16.30 gaan de deuren open, om 17.00 start de dienst.
Na de dienst zal er soep en belegde broodjes aanwezig zijn.

Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen!

Met vriendelijke groet,
namens de Middagdienstcommissie,
Esmee

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

OVEREENKOMSTEN

Op m'n werk voeren we regelmatig een verschillenanalyse uit. Veel vaker dan een overeenkomstenanalyse.

Ik heb overigens zelf meer met overeenkomsten dan verschillen. Vorige week kwam ik op een ochtend aan bij m'n werk, er waren al twee collega's op de afdeling. De één heet ook Eric en de ander woont ook in Maartensdijk.

Meestal beginnen we de dag met een kort en luchtig gesprekje. Die dag vertelt collega Eric over een vriend die binnenkort vader wordt. Ik zeg "wat leuk". Daarna zegt Eric, "het wordt een tweeling". Ik zeg weer "wat leuk". Collega Eric zegt vervolgens "mijn vriend die vader wordt is al zestig". Ik zeg even niets.

Meestal gaat het geven van een reactie me niet zo moeilijk af, vandaag is het anders.

De hele werkdag werkt het korte gesprekje van de ochtend een beetje door in m'n achterhoofd. Zestig zijn en dan vader worden.

's Avonds word ik gebeld door een onbekende mevrouw die op verzoek van haar vriend uit Australië een onderzoek uitvoert. Ze is op zoek naar gegevens van een vrouw van 26 die in de 2^e wereldoorlog omgebracht is. De jonge vrouw was een christen maar moest toch mee naar Auschwitz. Ze was geboren in Utrecht woonde in Maartensdijk. In Jeruzalem zal een gedenksteen gemaakt worden

ter herinnering aan alle omgekomen christenen. We hebben een redelijk lang telefoongesprek en ik geef aan dat het voorlezen van de namen en vooral de leeftijd van allen die zijn omgebracht dit keer veel indruk op mij maakt. De mevrouw geeft aan dat de kerken niet altijd een goede rol hebben gespeeld bij het voorkomen van leed. Ze zegt indringend “dit mag nooit meer gebeuren”. Ik ben even stil en zeg heel voorzichtig “dat spreken we af”.

Wat later op de avond lees ik de door het bijbels dagboek aangegeven stukje bijbeltekst:

Genesis 25 :21-26. Dat stukje gaat over de geboorte van Ezau en Jakob. Tegen Rebecca heeft God gezegd “de twee volken in je schoot zullen nog voor de geboorte uiteengaan”. Ik denk bij het lezen aan het telefoongesprek eerder die avond. Vervolgens staat er in vers 26 Izaäk was *zestig* jaar toen zij geboren werden.

Zonder gesprek in de ochtend met de collega's en het telefoon gesprek in de avond zou ik over bepaalde delen van de tekst heenlezen. Vandaag niet.

Eric Kuijvenhoven

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

NIEUWS VAN DE KINDERNEVENDIENST

Op 27 februari start de 40dagentijd op weg naar Pasen. Bij de kindernevendienst starten we daarom vanaf 1 maart met het project ‘Een teken van leven’. We starten met verhalen uit het oude testament, over Mozes. Daarna gaan we verder met de verhalen over Jezus. Hoe verzamelde hij zijn vrienden, de wonderen die hij verrichtte en tenslotte de intocht in Jeruzalem en Pasen. Bij ieder verhaal kijken we hoe jij een teken van leven kan geven aan anderen, en hoe jij een teken van leven krijgt van God. We doen bijzondere, en vooral leuke knutsels.

We hopen dat je alle weken komt!

Zondag 1 maart 2020 – Exodus 3:1-18

Stel je voor

Deze zondag lezen we over Mozes en de brandende braamstruik. God maakt zich



op deze manier bekend aan Mozes met de naam: 'Ik zal er zijn'. Mozes krijgt de opdracht zijn volk uit Egypte te leiden. Hij vindt het een hele moeilijke opdracht.

Zondag 8 maart 2020 – Exodus 4:18-31



Op weg naar Egypte

Mozes gaat naar Egypte, met zijn staf in de hand. Egypte is geen fijne plek. Mozes wil daar helemaal niet naartoe. Gelukkig hoeft hij niet alleen. Zijn vrouw en kinderen gaan met hem mee. En zijn broer Aäron komt

hem in de woestijn tegemoet.

Zondag 15 maart 2020 – Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7

Hoor je me?

God praat met Mozes. Mozes praat met het volk. Maar het volk luistert niet. Mozes moet van God met de farao gaan praten. Maar Mozes durft niet. Samen met zijn broer Aäron durft hij wel!



Zondag 22 maart - Jezus en zijn vrienden



Jezus was niet alleen maar had veel vrienden om hem heen. Maar hoe kwam het dat zij hem volgden?

29 maart 2020 - het dochtertje van Jairus

Jairus is verdrietig, zijn dochtertje is ziek, en gaat zelfs dood. Maar dan komt Jezus en gebeurt er een wonder.



Het dochtertje van Jäirus

Namens de Kindernevendienst,
Nienke Koeman

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIENSTEN IN DE ADVENTKAPEL IN HOLLANDSCHE RADING

- 1 maart 11.00 uur Ds. R. Alkema
 Collecte: 1) Kerk 2) 40-dagentijd / Zending
 Geen zondagschool/oppasdienst
- 8 maart 11.00 uur Nog niet bekend
 Collecte: 1) Kerk 2)
 Geen zondagschool/oppasdienst
- 15 maart 11.00 uur Ds. R. Alkema
 Heilig Avondmaal (kring)
 M.m.w. van de cantorij o.l.v. Ellis Dijkstra
 Collecte: 1) Kerk 2) Noodhulp Zuid Soedan
 Geen zondagschool/oppasdienst
- 19.00 uur Vesperdienst
 Collecte: geen
- 22 maart 11.00 uur Ds. P.J. Rebel, Utrecht
 Collecte: 1) Kerk 2) Binnenlands diaconaat
 Geen zondagschool/oppasdienst
- 19.00 uur Vesperdienst
 Collecte: geen
- 29 maart **Geen** dienst in de Kapel.
 09.30 uur Oecumenische viering in de
 Ontmoetingskerk
- 19.00 uur Vesperdienst
 Collecte: geen
- 5 april Palmzondag
 11.00 uur De heer J. Grootendorst
 Collecte: 1) Kerk 2) Jeugdwerk - JOP
 Geen zondagschool/oppasdienst
- 19.00 uur Vesperdienst
 Collecte: geen



Na alle diensten wordt er koffie geschonken.
 Op 8 maart is de Wereldwinkel aanwezig
 en zijn er voorbeeldbrieven van Amnesty International.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

